

Tidig dialog med barn – Översiktsplan 2040 Osby kommun

Vi har träffat två klasser i årskurs fem, en från Lönsboda med 20 flickor och 12 pojkar och en klass i Osby tätort med 25 elever varav 10 var flickor och 15 pojkar. Vi var i Osby den 8 maj 2023 och träffade klassen i Lönsboda den 9 maj 2023.

Så gjorde vi

Vid besöket samlades vi i ett klassrum och där berättade vi för eleverna vad en översiktsplan är, att vi just nu jobbar med att ta fram en ny plan som siktar mot år 2040 och att vi ville veta vad de tycker och tänker om Osby i framtiden. Vi berättade att de har möjlighet att påverka kommunens planeringsarbete genom att svara på våra frågor och berätta utifrån deras perspektiv.

Enskilda svar

Eleverna fick först svara enskilt på olika frågeställningar. De fick var sitt papper med 6 frågor som alla skrev sina egna svar på. Frågorna de fick svara på var:

1. Var bor du nu?
2. Kan du cykla där du bor? Till exempel till skolan eller till en kompis?
3. Vad gör en plats bra att bo på?
4. Vad gör en plats trygg att vara på eller bo på?
5. Hur tror du att du bor om 20 år?
6. Hur tror du att det är att vara i Osby/Lönsboda om 20 år?

Några av deras svar var:

- Vad gör en plats bra att bo på?

Svar: Att det finns bra affärer att handla i, där det inte är kriminalitet, att det finns många sporter och mycket saker att göra. Bra miljö och fint, bra skolor, jobb och att det finns tåg eller buss. Vara nära sina vänner och att det är lugnt och nära till skolan till exempel.

- Vad gör en plats trygg att vara på eller bo på?

Svar: Mycket aktiviteter, nära till allt, vänner i närheten, mycket natur runt omkring, att man känner folk, trygghet, lugn och ro, frisk luft, nära till arbete, nära till fiske, villor.

- Hur tror du att det är att vara i Osby kommun om 20 år?

Svar: Mer byggnader och mer trafik, fler affärer, mer folk, nyare saker och ny skola i Lönsboda. Bra och trevligt. Lite tråkigt. Samma som nu. Mer affärer, mindre skräp, mer vägar. Annorlunda för att allt utvecklas med tiden. Jag tror att det kommer bli tryggare och fler poliser. Fint och ordning och reda. Mer folk kanske flyttar hit.

- Kan du cykla där du bor? Till exempel till skolan eller till en kompis?

Svar: Majoriteten av barnen kunde cykla till skolan. Dock inte från Sibbarp eller Simontorp i Osby på grund av en för stor väg.

Grupparbete

Avslutningsvis delade vi upp dem i grupper. Varje grupp fick kartor över Osby kommun där eleverna fick peka ut bra och dåliga platser, och platser som bör utvecklas eller bevaras. De flesta valde en person i gruppen som skrev ner vilka platser som de markerade på kartan medan några grupper valde att turas om med att skriva gruppens svar på ett papper som vi delat ut. Personal från Osby kommun gick runt till grupperna och lyssnade på samtalen och svarade på elevernas frågor om något verkade oklart.

Analys

Under våra möten med elever från årskurs 5 i Osby och Lönsboda blev det flera samtal mellan oss och barnen. Genom det valda upplägget med individuella frågor och sedan grupparbete fick alla barnen möjlighet att ge individuella svar på frågorna och också komma fram till svar i grupp.

Vår tolkning är att det var en utmaning för de barnen som vi träffade för tidig dialog, att fokusera så långt in i framtiden som 20 år. Vi frågade därför hur gamla de kommer vara om 20 år och hur de tror att det är att bo Osby kommun då. Vi fick tre svar i storgrupp och de trodde att det skulle vara som det är idag. Det är mycket som är positivt och majoriteten av barnen säger att de trivs där de bor.

Diskussionen har hållits på en allmän nivå och utifrån svaren och diskussionerna vi överhörde i klassrummen har vi kommit fram till några korta slutsatser.

Detta fick vi fram om Lönsboda:

- Vi tolkar det som att stora delar av Lönsboda är tryggt. Det fanns en övergripande känsla hos barnen att de trivs och tycker om platsen de bor på. De berättade att de bor bra eftersom de har nära till skolan, vänner och mataffärer. Majoriteten av de vi pratat med kan cykla till skolan och till sina vänner.
- Barnen värderar en trygg plats med att det finns poliser, vänliga grannar, nära till familj och vänner samt ingen kriminalitet. De pratade om att de vill ha vissa saker som kommunal service, nära till butiker, café och lekplatser men de har inte pekat ut specifika platser som otrygga i Lönsboda.
- Många av eleverna ville bevara och utveckla platser i Lönsboda. De uttryckte en rädsla för att service, butiker, café och lekplatser bland annat skulle försvinna eller bli färre. Det var tydligt att skollocalerna behövde förbättras i Lönsboda.

Detta fick vi till oss om Osby:

- Vi tolkar det som att stora delar av Osby är tryggt men med bakgrund av att det varit oroligt i Osby den senaste tiden med skadegörelse på skolorna på kvällar och nätter kan det påverka hur barnen har svarat och vad de upplever som otryggt.
- Barnen uppgav att det som gör en plats trygg är att det finns övervakning och kameror, området och vilka som bor där, vara nära polisstation och poliser. Att det är lugnt och inga kriminella gäng.
- Närheten till aktiviteter, tågstation, apotek och butiker specificerades som positivt för en plats att bo på. En pojke sa: ”Jag bor mitt i stan om jag behöver något tar det bara fem minuter.”
- I Osby tätort pekades vissa centrala platser ut som otrygga. Bland annat tågstationen och skolorna samt skolgårdar pekades ut som viktiga men dåliga platser som är otrygga eftersom eleverna upplevde att onyktra personer och personer som säljer narkotika uppehöll sig där.